



Orde van dienst voor de viering van
18 april 2025, Goede Vrijdag
Liturgische kleur: rood

Voorganger: Jeanette Vos-Spek
Lector: Richard Visscher
Organist: Eugène Broekman
Kwartet: Jacqueline van Boven
Leontien Kurpershoek
Menso Bosma
Eugène Broekman

Viering beschikbaar 19.30 uur live op www.pgij.nl, later terug kijken kan hier ook.

VOORBEREIDEN

De lampen in de kerk zijn gedempt
De Paaskaars brandt
Bij binnenkomt is het stil in de kerk

Luisterlied Psalm 22 –The Psalm Project: '[My God, My God, Why](#)'

Vertaling:

Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij hier verlaten?
Waar bent u nu,
als Ik u dichtbij nodig heb
om mij te helpen.
Verlos mij van angst,
alstublieft, verlaat mij niet, mijn God.

HEER, antwoord mij!
Hoort u niet mijn zuchten?
Alle dagen en nachten,
mijn ogen doen pijn van het huilen.
Ik verlang naar u,
om te voorkomen dat mijn hoop sterft.
Ik vind geen rust.

Zie, o mijn God,
dat ik arm en zwak ben.
Ik heb geen stem.
Ik heb geen kracht om te spreken.
Ze spotten en staren.
Ze hebben mijn handen en voeten doorboord.
Mijn hart is gesmolten.

O HEER, mijn God!
Mijn vijanden verachten mij.
Ze stelen mijn kleren.
Ze bespotten me en brengen mij in opspraak.
"Waar is jouw God?"
Ze honen en jagen me schrik aan;
Blijf niet weg.

Voorganger:

We zijn hier om Jezus Messias in Zijn lijden
en Zijn dood te gedenken.
Hij droeg in de dagen van Zijn leven onze zwakheid.
Hij zag hoe leeg wij waren.
Hij wist dat wij een Herder nodig hebben.
Hier zien wij op naar het kruis.
Laat dit uur voor ons zijn
als een waken en bidden met Hem
die overwinnaar werd.....

Allen: Hoor ons en wees onze hulp.
In Uw handen geven wij ons leven.
Amen.

Stilte

Kwartet zingt Hemelhoog 164 Bleibet hier (Blijf bij mij)

Blijf bij Mij en waak hier met Mij,
Wakend en biddend, wakend en biddend.

We kijken naar de bloemschikking

Bloemen gekleurd
door het bloed dat vloeit
anemone corona
het goede gekroond

LEZING UIT HET OUDE TESTAMENT

Hosea 6: 1-6

We zingen: Hemelhoog 286 '[Vader vol van vrees en schaamte](#)' (vers 1 en 2)

EVANGELIE VAN LIJDEN EN OVERWINNING volgens Lucas

Lucas 22: 39-46

We zingen Lied 570 Toen Jezus had gebeden (vers 1 en 2)

Lucas 22: 47-53

We zingen Lied 599 O diepe nacht die ons omringt (vers 1)

Lucas 22: 54-62

We zingen Lied 859 Schuldig staan wij voor U Heer (vers 1 en 4)

Lucas 22: 63-71

We zingen Lied 891 Heer, ik kom bij U (vers 1 en 2)

Lucas 23: 1-25

We zingen Lied 588 Heilig aanschijn van het Lam

Kwartet: Heilig gelaat van Jezus.

Daarna allen: vers 1 en 2

Lucas 23: 26-27

We zingen Lied 560 Hij ging de weg zo eenzaam (vers 1 en 3). De organist speelt het eerst voor.

Lucas 23: 28-31

We zingen Lied 599 Zoveel is zwart van kwaad en pijn (vers 4)

Lucas 23: 32-43

We zingen: Hemelhoog 192 '[Mijn Verlosser hangt aan 't kruis](#)'.

Kwartet: vers 1 en 4

Allen: vers 5

Lucas 23: 44-46

Na de eerste regel worden de lichten in de kerk verder gedimd.

Na de laatste zin wordt de paaskaars uitgeblazen.

Stilte

Lucas 23: 47-49

Meditatief orgel- of pianospel

Lucas 23: 50-56

We zingen Lied 590 't Is goed, o Heer (vers 4 en 5)

KRUISMEDITATIE

1 Korinthiërs 1: 18 - 2: 2

Kwartet zingt 'Adoramus te, Christe' componist: Ludovico Viadana (Wij aanbidden U Christus, en wij zegenen U: want door Uw heilig kruis en uw passie, hebt U de wereld verlost. Heer, wees ons genadig).

Daarna is er gelegenheid voor ieder die dat wil om een **kaars aan te steken** aan de voet van het kruis en in stilte een gebed uit te spreken (onder meditatief orgel- of pianospel).

Johannes 16: 33 'Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.'

Gebed

Voorganger:

Jezus, soms voelt het leven als een eindeloze wedloop.

De stormen komen, de last is zwaar.

Ons hart vraagt: hoe lang nog?

Maar U bent hier.

Allen:

U kent deze weg. U liep voor mij uit,

U droeg de last, U volhardde.

U weet wat pijn is, wat strijd is,

wat het is om te lijden.

En toch.... U hield vol.

Omdat U wist: dit is niet het einde.

Voorganger:

Leer ons om te blijven kijken naar U,
om onze last bij U neer te leggen,
om niet alleen te dragen wat U al gedragen hebt.
Waar wij willen opgeven, houdt ons vast.
Waar wij zwak zijn, wees onze kracht.

Allen:

Mijn lijden heeft niet het laatste woord.
Mijn pijn is niet zonder hoop.
U hebt overwonnen.
En omdat U leeft, zal ik leven.
Omdat U de finish haalde, mag ik verder leven.

Voorganger:

Wij leggen alles in Uw handen:
onze zorgen, onze lasten, onze strijd.
Wij rusten in Uw overwinning.
U bent onze Voorloper
én onze Drager.

Allen:

In Uw naam, Jezus.
Amen

Slotlied Lied 543 Gij zijt in glans verschenen (vers 1, 2 en 3)

We verlaten in stilte de kerk