



Liturgie voor de viering van zondag
18 januari 2026, 2^e na Epifanie – Bruiloft te Kana
Liturgische kleur: wit

Maaltijd van de Heer

Voorganger: ds. Bert de Wit

Lector: Menso Bosma

Organist: Jan de Geus

Thema: *Willen wij bruiloftsgasten zijn?*

Viering beschikbaar:

10.00 uur live op www.pgij.nl, later terugkijken kan hier ook.

Verzoek voor voorbede in de dienst?

Mail het naar E diaconie@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf: Herr Christ, der einig Gottes Sohn - J.G. Walther (1684-1748) (Lied 517 – Christus uit God geboren)
- Welkom door de ouderling van dienst Daniëlle van den Houten
- Toewijding door stil gebed en orgelspel

VOORBEREIDEN

(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)

- Groet, bemoediging en drempelgebed:
 - v. De vrede van de Heer zij met u allen
 - g. ZIJN VREDE OOK MET U
 - v. Onze hulp is in de naam van de Heer
 - g. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
 - v.
 - door Jezus Christus, onze Heer.
 - g. AMEN

- We zingen als aanvangslied: 'Wij willen de bruiloftsgasten zijn' (Lied 525: 1, 4, 5)

(We gaan zitten)

- Over deze dienst
- Smeekgebed
- We zingen als loflied: 'Hoe helder staat de morgenster' (Lied 518: 1, 5, 6)

HOREN

- Gebed om de opening van het Woord
- Moment voor de kinderen
- We zingen: 'Als je geen liefde hebt voor elkaar' (AWN III,19: 1, 3)

1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

3. Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein

(Het licht wordt door de kinderen meegenomen)

- Schriftlezing: Jesaja 62:1-5 (NBV21)
- We zingen: 'Om Sions wil zwijg ik niet stil' (Lied 176: 1, 3)
- Schriftlezing: Johannes 2:1-11 (NBV21)
- We zingen: 'Bron van liefde, licht en leven' (Lied 793: 1, 3)
- Verkondiging
- Meditatief moment: orgelspel: Puer nobis nascitur - Jean-François Dandrieu (1682-1738)

DELEN

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed
- Delen van de bloemengroet
- Inzameling van de gaven:

1^e collecte: Missionair werk (Nederland, Proefplekken)

Een proefplek is een gastvrije, inclusieve gemeenschap of kerkplek. Ze heten ook wel pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken. Het woord proefplek geeft iets aan van experimenteren: hier hebben mensen die weinig tot geen verbinding hebben met de 'traditionele' kerk, de ruimte om het geloof te verkennen en iets van God te ervaren. Het zijn vaak jongeren en mensen met diverse culturele achtergronden die zich hierdoor aangesproken en thuis voelen. De Protestantse Kerk ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn.

2^e collecte: beheer van de kerk

- Orgelspel tijdens de collecte: Mais on san es allé Nau - Jean-François Dandrieu
(Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug)

- We doen belijdenis van ons geloof en zingen: 'In God de Vader op zijn troon' (Lied 342)
- Nodiging
- We antwoorden zingend: 'Zoals ik ben, kom ik nabij' (Lied 377: 1, 2, 3)
- Tafelgebed en -lied:

vg: Wij loven U, God van liefde,
Bruidegom van heel de wereld -
want bij U is de bron van het leven,
in uw licht zien wij het licht.

Wij loven U,
dat U mensen gemaakt hebt,
wij loven U,
dat U ze maakt naar uw beeld.

Wij loven U,
dat U de wereld behoudt
door de liefde op aarde geopenbaard.

Wij loven U,
dat U de vreugde gewild hebt,
het brood dat wij delen,
de wijn van het koninkrijk.

O Heer, laat dan in stad en land,
in IJsselstein en omstreken,
tot in de straten van Jeruzalem
de lofzang weerklinken -
want U hebt ons verblijd met uw nabijheid,
uw trouw doet ons leven,
uw beeld wordt zichtbaar in ons
zoals wij zijn.

allen: 'Zoals ik ben, ontvangt Gij mij' (Lied 377: 4, 5)

vg: Wij loven U, hemelse Vader, om Hem, uw geliefde Zoon,
die zichzelf met hart en ziel gegeven heeft
en zo de wereld voor zich won.
Hij, die mensen zijn vrienden noemde,
hen riep tot vrijheid en vreugde.
Hij heeft ons het geheim doen verstaan
van liefde die zich geven kan,
die weer opent wat gesloten is
en heelt wat is gebroken.

Hij heeft alle verlangens vervuld,
toen Hij in de nacht dat Hij werd verraden,
het brood in zijn handen nam, U dankte,
het brak en deelde en daarbij sprak:
'Dit is mijn lichaam, voor jullie gebroken.
Neemt het, en eet allen ervan.'

Ook de beker nam hij bij de dankzegging.
Hij gaf hem rond en zei:
'Dit is mijn bloed, vergoten voor jullie en voor velen,
om zonden te vergeven en het leven te helen.
Doe dit om mij te gedenken.'

allen: 'Zoals ik ben – ja, dat ik dan' (Lied 377: 6, 7)

vg: Liefdevolle God, hoor ons bidden
Wees bij ons door uw Geest
en breng ons dicht bij U en bij elkaar -
wanneer wij het brood breken, de wijn delen
en zo verkondigen wie U was, wie U bent en wie U zal zijn.
Neem ons aan zoals wij zijn, zoals Jezus de zijnen aannam
toen hij ons voordeed waar het U om te doen is:
mens voor mensen te zijn, uw Naam ter eer,
nu en alle dagen van ons leven.

Hoor ons, wanneer wij bidden met mond en hart...

- We bidden het Onze Vader
- We wensen elkaar de vrede van Christus toe
- Uitdelingswoorden
- Gemeenschap van brood en beker onder orgelspel: Ve Noël uit 2e Suite: Grand déi, ribon ribe-
ine - Claude-Bénigne Balbastre (1772-1799)
- Dankgebed
(Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen.)

GAAN

- We zingen als slotlied (staande): 'De ware kerk des Heren' (Lied 968: 1, 2, 4)
 - Uitzending en Zegen
 - We zingen: *Amen, amen, amen!* (Lied 431C)
- (Wilt u de ambtsdragers gelegenheid geven als eerste de kerkzaal te verlaten?)
- Orgelspel: Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich - J.G. Walther

TUSSENSPEL

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein
Voor artikelen van maximaal 50 woorden.

Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in *Samenspel*.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 18.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl, Marian van der Veen.

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren:

- De collectezak die rondgaat
- Digitaal bijdragen via GIVT

Digitale collecte via GIVT app

Onze gemeente is aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app downloaden. Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw bijdrage overmaken.

GIVT - 1e collecte = Diaconaal doel (hierboven in de liturgie toegelicht)

GIVT - 2e collecte = Beheer van de kerk

GIVT - 3e collecte = Zending en Bloemenbus (opbrengst wordt gelijkelijk over deze 2 bestemmingen verdeeld)

Welkom

'Willen wij bruiloftsgasten zijn?' – dat is de vraag van vandaag. Als het in de Bijbel over een bruiloft gaat, dan gaat het altijd ook over de liefdevolle omgang van God met mensen. Op de tweede zondag na Epifanie wordt stevast dit wonderlijke huwelijk gevierd in de kerk. Op een bruiloft in Kana bleek, dat Jezus graag gastheer wil zijn op dit feest. Als een Bruidegom nodigt hij ons in de Ontmoetingskerk vandaag uit, om zijn maaltijd met Hem te vieren.

Kindernevendienst en KND+

Er is vandaag kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 6 en er is KND+ voor kinderen vanaf 10 jaar. De kinderen horen het verhaal over de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-11): Bij een bruiloftsfeest in Kana raakt de wijn op. Jezus verandert water in de beste wijn. Het is zijn eerste wonderteken.

De koffie/thee wordt vandaag aangeboden door Peter van der Schans

Op woensdag 18 januari 1956 zag Peter van der Schans het levenslicht. Zijn 70e verjaardag viert hij graag met u en nodigt u daarom van harte uit voor een kopje koffie/thee na afloop van de kerkdienst, in de Ontmoetingsruimte.

Week van Gebed voor eenheid (18 t/m 25 januari)

Gebedsdiensten in IJsselstein van 19.15-19.45 uur:

Maandag 19/1 (GilJ - bij ZoLekker, Schuttersgracht 14a.
Dinsdag 20/1 (PGIJ) - Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2.
Woensdag 22 /1 (RKK) - St. Nicolaasbasiliek, Nicolaasstraat 12
Donderdag 23/1 (HGIJ) - oude St. Nicolaaskerk,
Kronenburgplantsoen 2

Namens het IKO, van harte welkom!



Weg van leven – cursus spiritualiteit

Bij voldoende belangstelling gaat in februari de cursus 'Weg van leven' voor de 3^e keer van start. In het laatste nummer van *Samenspel* valt daar meer over te lezen. Wie meer wil weten over deze cursus is van harte welkom op de startbijeenkomst op 28 januari, om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Deze bijeenkomst is bedoeld om kennis te maken met het project, er iets van te proeven en te beslissen of je mee wilt doen. Bezoek aan de startbijeenkomst schept geen verplichtingen. Aanmelden is wel gewenst (zin@pgij.nl).

Digitale collecte via GIVT app

Onze gemeente is aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app downloaden. Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw bijdrage overmaken.

GIVT - 1e collecte = Diaconaal doel (hierboven in de liturgie toegelicht)

GIVT - 2e collecte = Beheer van de kerk

GIVT - 3e collecte = Zending en Bloemenbus (opbrengst wordt gelijkelijk over deze twee bestemmingen verdeeld)

Het geschenk van de kerk voor u - Actie Kerkbalans 2026

Uw Ontmoetingskerk is dankbaar om van betekenis te mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving. Maar dat gaat niet vanzelf. Het kost inzet van vele vrijwilligers en vraagt ook om voldoende middelen. U heeft, als u niet deelnam aan de digitale actie, afgelopen week een brief met het verzoek om uw vrijwillige bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2026 ontvangen. Een van onze vrijwilligers zal die brief binnenkort bij u ophalen. We hopen in dit nieuwe jaar op uw steun te mogen rekenen. Immers, het geschenk van de kerk, dat wilt u toch ook behouden en doorgeven? Alvast heel veel dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters, Daniëlle van den Houten (voorzitter).

Uitnodiging 'Schrijven voor de website' 22 januari

De website van de kerk is een van onze visitekaartjes naar buiten toe.

Een goede website herken je aan de vormgeving en aan de kwaliteit van de foto's en teksten. En een goede tekst maakt nieuwsgierig, inspireert en nodigt de lezer uit om in actie te komen.

Omdat we niet allemaal van nature schrijvers zijn organiseren we deze workshop. Aan bod komen schrijven vanuit de lezer, wat is er online anders en praktische taaltips.

Heb je een tekst neem die dan mee zodat je daar mee aan de slag kunt.

Vind je dit leuk meld je dan aan. Er is nog plaats.

De workshop wordt gegeven door Eric van den Berg van ISI Media.

Datum: 22 januari 2026

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Plaats: Ontmoetingskerk

Opgeven kan via een mail aan E webteam@pgij.nl

Hartelijke groet namens het webteam, Richard Visscher.

Spelen in de winter

Brrrr... wat is het koud in de winter. Schildpad heeft helemaal geen zin om te spelen in de kou. Maar er zijn genoeg leuke dingen om te doen in de winter, ook voor schildpad. Kom jij zondag 25 januari met papa/mama/opa/oma om 9.00 naar de Kerk op schoot dienst? Samen lezen wij een boek en komen we erachter of schildpad toch nog gaat spelen in de kou. Ook gaan we knutselen en zingen. Tot zondag 25 januari! Mieke de Goeij.

Liefde is

Welkom bij de Belevingsmiddag zondag 8 februari. Het Bijbelverhaal van Martha en Maria staat centraal. De middag is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud. Met zowel doe- als denk activiteiten. We starten om 14:30, daarna worden er verschillende ontdek-activiteiten aangeboden. We eindigen tegen 17uur na een korte viering en gezamenlijke maaltijd.

Vrijwilligers gezocht

Heb jij zin en tijd om te helpen bij Belevingsmiddag op zondag 8 februari? Wil je meer informatie?

Meld je dan aan bij Marlies T 06 1056 4229 of Tjitske T 030 687 3053

Omzien naar elkaar

Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar:

➤ Woonzorgcentrum Ewoud, postcode 3401, 3403 en buiten IJsselstein:
ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)

➤ Woonzorgcentrum Mariënstein en De Hooghe Camp I en II, postcode 3402 en 3404:
Pastor Jeanette Vos-Spek, T 06 23003703, E pastorjvos@pgij.nl (Werkdagen: ma – do – vr)

- Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 06 81948048 E pastoraat@pgij.nl
- Contact met de Diaconie via: E diaconie@pgij.nl

Agenda deze week:

Ma	19/1	19.00 uur	Redactievergadering <i>Samenspel</i>
Ma	19/1	19.15 uur	Week van gebed – Zo Lekker, Schuttersgracht 14a.
Ma	19/1	19.30 uur	Liturgiecommissie
Ma	19/1	20.15 uur	Jolandeplantsoen 49 Kring aan huis, opgave T 06 205 328 35
D	20/1	19.15 uur	Week van gebed - Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2
Di	20/1	20.00 uur	ZIN in een boek, <i>De magie van het Geloof</i>
Wo	22/1	19.15 uur	Week van gebed - St. Nicolaasbasiliek, Nicolaasstraat 12
Wo	21/1	20.00 uur	Start Bijbelstudie over Israëlisch-Palestijns conflict
Do	22/1	10.00 uur	Inloopmorgen
Do	22/1	13.30 uur	Verliescirkel
Do	23/1	19.15 uur	Week van gebed - oude St. Nicolaaskerk, Kronenburgplantsoen 2
Do	22/1	20.00 uur	Workshop 'Schrijven voor de website'
Za	24/1	18.30 uur	Ewoud Weeksluiting
Zo	25/1	9.00 uur	Kerk op Schoot-viering
Zo	25/1	10.00 uur	Kerkdienst o.l.v. ds. Bert de Wit
Zo	25/1	11.30 uur	Celebration



GA
Gemeente Andorra

**VIERING OP ZONDAG
08 FEBRUARI 10:00**

VOORGANGER BERT DE WIT

PRAISEBAND 'TESTIFY' UIT WOERDEN

'ALS JIJ HET ZEGT...'

ONTMOETINGSKERK ANDORRASTRAAT 2 IJSSELSTEIN

Liefde is...



Te gast bij Martha en Maria

8 februari 2026
14.30-17.00 uur

Ontmoetingskerk
Andorrastraat 2 in IJsselstein

 

www.facebook.com/KliederkerkIJsselstein