



**Protestantse
Kerk**



Protestantse gemeente te IJsselstein

Liturgie voor de viering van
25 december 2025, **Eerste Kerstdag**

Liturgische kleur: wit

Voorganger: ds. Bert de Wit
Geluksbezorgers: Mieke de Goeij, Geertruida Mulder en
Irene van Boven

Lector: Bas Kraaijeveld
Organist: Marjan Klein
Pianist en zangeres: Jelmer en Renske Dam

Thema: *Bericht uit de hemel*

Viering beschikbaar:

10.00 uur live op www.pgij.nl, later terugkijken kan hier ook.

Verzoek voor voorbede in de dienst?

Mail het naar E diaconie@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

VOORAF (vanaf 09.50 uur)

- De Paaskaars brandt
- We zingen: 'Komt, verwondert u hier, mensen' (Lied 478: 1, 2, 4)
- We zingen: 'Betlehem, o uitverkoren stad' (Lied 498: 1, 2, 3)
- We zingen: 'Nu zijt welkome' (Lied 476)
- Welkom door de ouderling van dienst Daniëlle van den Houten

VOORBEREIDEN

(We gaan staan, na de handdruk van de ouderling en de voorganger)

- We zingen als aanvangslied: 'Komt allen tezamen' (Lied 477: 1, 2, 3)
- Groet, bemoediging en drempelgebed:
 - v: Licht en vrede voor ons allen
 - a: LICHT EN VREDE VOOR DE WERELD
 - v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
 - a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
 - v: Die de mensen licht geeft
 - a: DIE DE BELOFTE VAN VREDE NIET LOSLAAT
 - v: U, o God, die op een wonderlijke wijze
licht brengt in de levens van mensen -
kom ons tegemoet in het kind van Betlehem
en neem onze liefde in genade aan.
 - a: AMEN

- We zingen: 'O kind, ons geboren' (Lied 477:4)

(We gaan zitten)

- Gedicht bij de kerstkaars wordt voorgelezen door Tim Jacobs

*God heeft het geluk op de aarde gebracht:
een ster is gaan stralen, een licht in de nacht.
Hij kwam als een kind, nog zo kwetsbaar en
klein. Hij is onze Redder die bij ons wil zijn.*

- We zingen het projectlied: 'De Geluksbezorger', refrein en 'Kerst' (melodie Lied 444)

refrein

Hoe kunnen mensen stralen?
Hoe worden mensen blij?
Wij horen in verhalen
dat God dichtbij zal zijn.

Kerst

De herders in het donker,
zij kregen het bericht:
Vandaag gebeurt het wonder,
de wereld wordt weer licht.

- We kijken naar de symbolische schikking

Het is feest.

*Zie het wit van de bloemen,
hun kelken vol belofte.*

*Duiven, engelen, hemel en aarde ontmoeten elkaar,
het Kind is geboren, licht over licht.*

- Openingsgebed
- We zingen als loflied: 'Eer zij God in onze dagen' (Lied 487)

HOREN

(De kinderen mogen naar voren komen)

- Renske en Jelmer zingen: 'Vrolijk kerstfeest iedereen' (HemelHoog 156)

1 Wonderbare Raadsman, (Wonderbare Raadsman)
Sterke God, (Sterke God)
Eeuwige Vader, (Eeuwige Vader)
Vredevorst, (Vredevorst)

refrein:

Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen

2 Vrede voor de wereld, (vrede voor de wereld)
Heeft Hij gebracht, (heeft Hij gebracht)
Vrijheid voor de volken, (vrijheid voor de volken)
Licht in nacht, (licht in de nacht)

refrein

Een kind is ons geboren
Een Zoon is ons gegeven
En Zijn heerschappij duurt voor eeuwig
Vrolijk kerstfeest iedereen.

- Berichten van de Geluksbezorger:
 - o Het bericht van keizer Augustus
 - o Het bericht van Jozef

- Renske en Jelmer zingen: 'Maria had je door' (Sela)

Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.

Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.
Kon je het al zien?
De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!

Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?
De baby in je armen is waarlijk God met ons.

- Berichten van de Geluksbezorger:
 - o Het bericht van de herbergier
 - o Het bericht van een os
 - o Het bericht van de herder
- We zingen samen met Renske en Jelmer: 'Midden in de winternacht' (Lied 486: 1 solo, 2 en 4 allen)
Na vers 4 blijven we de regels 'Laat de citers slaan... is geboren!' herhalen en gaan de kinderen zingend naar de kindernevendienst.
(Het licht wordt door de kinderen meegenomen)
- Eerste Schriftlezing: Jesaja 52:7-10 (NBV21)
- We zingen als antwoordpsalm: 'Zing een nieuw lied voor God de Here' (Psalm 98: 1, 3)
- Tweede Schriftlezing: Johannes 1:1-14
- We zingen: 'Er is uit 's wereldds duistere wolken' (Lied 482: 1, 3)
- Verkondiging
- We zingen: 'Ik mag hier aan uw kribbe staan' (Lied 475)

DELEN

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader

- Inzameling van de gaven:

1^e collecte: Samen tegen armoede

Steeds meer gezinnen kunnen de eindjes nauwelijks meer aan elkaar knopen. Kinderen gaan zonder ontbijt naar school, de Voedselbank kraakt onder de groeiende vraag en Schuldhulpmaatje krijgt dagelijks nieuwe aanvragen. Armoede in Nederland is een keiharde realiteit: volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000 mensen onder de armoedegrens en 1,2 miljoen net daarboven, maar zijn erg kwetsbaar. Kerk in Actie ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen. Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie mensen in armoede en organisaties die strijden tegen armoede. Steun dit werk via de collecte, of doneer online.

2^e collecte: beheer van de kerk

(Tijdens de collecte kunnen kinderen uit de crèche worden gehaald)

- Renske en Jelmer zingen tijdens de collecte: 'O Holy Night'
- De kinderen komen terug terwijl ze 'Luid, klokje, klingelingeling' zingen (met instrumenten)

GAAN

- Uitzending en Zegen
- We zingen in antwoord op de zegen: 'Ere zij God'

Ere zij God, ere zij God in den hoge,
in den hoge, in den hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge!
Vrede op aarde, vrede op aarde
vrede op aarde, vrede op aarde,
in de mensen, in de mensen een welbehagen,
in de mensen een welbehagen, een welbehagen.
Ere zij God, ere zij God
in de hoge, in de hoge, in de hoge!
vrede op aarde, vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

(Wilt u de ambtsdragers gelegenheid geven als eerste de kerkzaal te verlaten?)

- Orgelspel

Het delen van de gaven kan tijdens de dienst. Er zijn twee manieren:

- De collectezak die rondgaat
- Digitaal bijdragen via GIVT-app

Digitale collecte via GIVT-app

Onze gemeente is aangesloten bij GIVT. Voor de digitale collecte kunt u de GIVT-app downloaden. Na het aanmelden met uw persoonlijke gegevens (incl. uw bankrekeningnummer) kunt u uw bijdrage overmaken.

Vrolijk kerstfeest iedereen!



Bijeenkomsten in de kerstvakantie

Je bent ook van harte welkom bij de kerstwandeling op 26 december en de Top2000 dienst op 3 januari 2026:

