



Liturgie voor de viering van zondag

21 februari 2021, 1^e zondag van de Veertigdagentijd

Voorganger: ds. mw. E. Bakker uit Utrecht

Lector: Richard Visscher

Organist: Eugène Broekman

Thema: Gods heerschappij is nabijgekomen!

Viering beschikbaar om:

10.00 uur op www.kerkdienstgemist.nl/

Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl

Heeft u iets voor de voorbeden in deze dienst?

Mail het naar E dienen@pgij.nl Dan krijgt het een plekje in deze dienst.

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf
- Welkom door de voorganger

AAN HET BEGIN

- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel
- Groet en bemoediging
- Er wordt voor ons gelezen tijdens orgelspel: Intochtslied: Lied 536 1 en 4

- Gebed aan het begin
- Er wordt voor ons gelezen tijdens orgelspel: psalm 91 : 1 en 7

- Smeekgebed, dat we besluiten met het: *'Heer, ontferm U!'*
- Er wordt voor ons gelezen tijdens orgelspel: Lied 300a

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed om de opening van het Woord
- Eerste Schriftlezing: Genesis 9,8- 17
- Er wordt voor ons gelezen tijdens orgelspel: Lied 358: 2, 4

- Tweede Schriftlezing: Marcus 1, 12-15
- Er wordt voor ons gelezen tijdens orgelspel: Lied 538: 2 en 4

- Verkondiging
- Meditatief moment: orgelspel
- Er wordt voor ons gelezen tijdens orgelspel: Lied 651: 1, 2 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD

- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
- Delen van de bloemengroet

Inzameling van de gaven: Kerk helpt kwetsbare mensen in Moldavië

Door de economische situatie in Moldavië zijn mensen genoodzaakt om een baan in het buitenland te zoeken. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Twee manieren om uw bijdrage te doen:

- U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen:
NL43RABO0159278325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein
- U kunt bijdragen via deze QR code.



Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters:
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten.

AAN HET EINDE

- Er wordt voor ons gelezen tijdens orgelspel het Slotlied: 540

- Uitzending
- Zegen
- In de kerk en thuis zeggen we: *Amen*.
- Orgelspel

TUSSENSPEL

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,
voor artikelen van maximaal 50 woorden.

Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,
Marian van der Veen.

Welkom

Van harte welkom in onze dienst vandaag! Ds. Elly Bakker uit Utrecht gaat voor.

Kerk en corona: wat betekent dat voor ons nu?

De sinds half december geldende maatregelen gaan onverkort door.

Ons kerkelijk centrum blijft minimaal tot en met 2 maart dicht. Dit betekent dat vergaderingen, samenkomsten, open kerk en andere activiteiten in de kerk niet door gaan.

Wat de kerkdiensten betreft gaan we uit van alleen online vieringen met aanwezigheid van de daarvoor noodzakelijke medewerkers. Dus zonder kerkgangers. En geen ontmoetingen met koffie, thee, limonade na de dienst.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor uitvaarten. Dan zijn er beperkt mensen toegestaan bij de dienst. Er zal voorlopig ook geen zang van de vier gemeenteleden zijn. We zoeken alternatieven met bijv. muziek, voordracht en clips.

Andere mogelijkheden om de dienst mee te maken:

- Live of later mee maken: www.kerkdienstgemist.nl/.
- Alleen geluid: www.kerkomroep.nl
- Live in en rond Ewoud: FM 103.2
- Later: <https://www.pgij.nl/>

Veertigdagenproject

De lezingen die in de kerk en door de kinderen bij de nevendienst of thuis gebruikt worden zijn deze periode uit hetzelfde rooster gekozen. Dat van *De eerste dag / Kind op zondag*. Het thema van de lijn is *'Levensweg'*.

Liturgische bloemschikking

Er wordt ook gezorgd voor liturgische bloemschikkingen rond het thema *'Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid'*. Elke week staat een groep aan wie barmhartigheid gegeven moet worden centraal. Zie Matteüs 25:35 en 36.

Er zijn zóveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid.

Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek. In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord 'hart' is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. 'Open' omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

Het beeld dat de vorm oproept is een horizontaal beeld. In de zeven glazen die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen komt het thema van de lezing sterk naar voren. Tussen de zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing. Vandaag gaat het om: De zieken bezoeken. *'Ik was ziek en jullie bezochten mij'* (Mattheüs 25:36).

De zieke had een kwetsbare plek in de samenleving in Israël. Mensen liepen er liever met een boog omheen. Niet zelden omdat gedacht werd dat iemand zijn ziekte wel verdiend zou hebben. Misschien dat daarom het woord voor 'ziek' ook wel als zwak wordt uitgelegd: je staat aan de rand, lijkt er even niet meer bij te horen. Radicaal doorbreekt Jezus dit onbarmhartige patroon in de maatschappij door op talloze zieken af te stappen. Daarmee doet Hij meer dan alleen genezen, Hij is hen ook nabij. Hij geeft de mens terug aan zichzelf

en maakt van iemand aan de rand weer een mens te midden van mensen. In dat spoor kunnen we op weg. Het mooie van het woord 'bezoeken' is dat je er ook 'zoeken' in kunt lezen: opzoeken wie ziek is. Daar kunnen we wat mee, voor onszelf of als gemeente: we kijken om ons heen en zoeken op wie even niet mee kan doen.

Crèche en kindernevendienst

Voorlopig is er geen kindernevendienst en crèche. Voor de zondagen wordt geprobeerd een *Tussenspelletje* voor de kinderen te maken. Daarbij wordt met werkvormen aangesloten bij de in de dienst gebruikte Schriftlezingen. Voor de kinderen is er in de dienst een passend moment met aandacht voor hen. En er is een lied dat we deze tijd steeds laten klinken: *'De groeten van Jezus'*.

Bijbelleesgroep Veertigdagentijd

De Bijbelleesgroep is voorlopig digitaal. We hebben met vijf deelnemers een eerste keer achter de rug. Zelfde tijd als anders: maandag van 19.00 – 20.00 uur. Voorlopig via Zoom. En dat ging best goed!

Wie mee wil doen graag een bericht aan Kees de Jong die meehelpt het te organiseren

E cmdejong@protonmail.com . Of anders naar ds. Peter van der Schans E pmwvds@kabelfoon.nl .

Je krijgt dan een mail met de link naar de bijeenkomst. Opgeven tot uiterlijk tot 18.00 uur.

Ds. Johan Prosman en ds. Peter van der Schans zullen de leiding onderling verdelen.

Data: 22-2, 1-3, 8-3, 15-3 en 22-3. Van 19.00-20.00 uur. Bijbelgedeelte: Marcus 9:2-10

Vorbereiding vespers Stille week

In de Stille week zijn er op maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart vanaf 19.30 uur traditiegetrouw vespers in onze kerk. Deze keer ben ik weer betrokken bij de voorbereiding. Ook al zijn er misschien geen kerkgangers live aanwezig – de vespers gaan in elk geval online door.

Wie wil helpen met de voorbereiding? En eventueel ook met de uitvoering zelf? Meld je aan bij ds. Peter van der Schans.

Omzien naar elkaar

Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar

➤ ds. Peter van der Schans, T 030 6881625, E pmwvds@kabelfoon.nl

➤ ds. Johan Prosman, T 06 12711603 E jprosman@pgij.nl

➤ Aty Janzen, coördinator pastoraat, T 030-6881292 of 06-81948048 E copas@pgij.nl

➤ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda Ontmoetingskerk deze week:

Ma 22 19.00 uur Online Bijbelleesgroep Veertigdagentijd (Johannes 2:13-22)

Zo 28 10.00 uur Online dienst ds. Peter van der Schans

Reservering Kerkdiensten

Op dit moment kunt u zich tot en met 22 februari niet aanmelden voor de diensten. Daarna kan aanmelden misschien weer wel, maar dat hangt af van de richtlijnen van de overheid.