



Protestantse gemeente te IJsselstein

Liturgie voor de (online) viering van zondag
21 maart 2021, 5^e zondag van de Veertigdagentijd
Judica ('Verschaf recht', Psalm 43:1)

Voorganger: ds. Johan Prosman
Lector: Christa van Egdom-Zieseniss
Orgel: Eugène Broekman

Thema: profielschets van een Zaaier

Viering beschikbaar om:
10.00 uur op www.kerkdienstgemist.nl
Na de dienst ook beschikbaar op www.pgij.nl

Heeft u iets voor de voorbeden in deze dienst?

Mail het naar E dienen@pgij.nl Dan krijgt het een plekje in deze dienst.

- De Paaskaars brandt
- Om over na te denken bij de schikking: Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten, als we het samen delen. Zoals Jezus Zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd, die we samen delen.
- Orgelspel vooraf
- Welkom door de voorganger

AAN HET BEGIN

- Toewijding door stil gebed en kort orgelspel
- Groet en Bemoediging
- We luisteren naar: Lied 1005: 1, 3
1^e couplet + refrein: 1^e deel van het Youtube filmpje: [Zoekend naar licht](#) (afspelen) of [downloaden](#)
3^e couplet + refrein: orgel/piano en declamatie
- Gebed aan het begin
- We luisteren naar:
[Heer, U bent mijn leven](#) (*Symbolum 77, Tu sei la mia vita*)
[downloaden](#)
- Smeekgebed, besloten met het luisteren naar '*Heer, ontferm U!*'
- In de kerk klinkt en thuis zingen we het loflied: Lied 556: 1, 2, 4

DIENST VAN HET WOORD

- Gebed om de opening van het Woord
- Moment voor de kinderen
- We luisteren naar het kindernevendienstlied '*De groeten van Jezus*'.
- Schriftlezing: Johannes 12:19-33
(*vooraf gaat het verhaal van de opwekking van Lazarus uit Betanië, en de oploop die dat veroorzaakt bij Jezus' intocht in Jeruzalem*)
- In de kerk klinkt en thuis zingen we: Lied 764: 1, 5, 6
- Verkondiging: *profielschets*

- Meditatief moment: orgelspel
- We luisteren naar: Psalm 126: 3

DIENST VAN HET ANTWOORD

- We gedenken Nelly Keijser en Nella Jacobse-Elgeti (staande)
- We luisteren naar de melodie van Lied 730: *"Heer herinner U de namen ..."*
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
- Delen van de bloemengroet

Collecte

- 1^e collecte: Beter inkomen voor Javaanse boeren.

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boeregezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren en boerinnen om coöperaties op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen.

"Vroeger was een tweede rijstogst nooit haalbaar, maar nu wel, en misschien zelfs een derde met cassave, maïs en pinda's", vertelt Soligan trots.

- 2^e collecte: College van Kerkrentmeesters

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Twee manieren om uw bijdrage te doen:

- U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen:
NL43RABO0159278325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein
- U kunt bijdragen via deze QR code.



Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters:
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten.

AAN HET EINDE

- In de kerk klinkt en thuis zingen we het slotlied (staande): Psalm 103: 1
- Uitzending
- Zegen
- We luisteren naar: *Amen, amen, amen!* (Lied 431C)
- Orgelspel

TUSSENSPEL

Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein, voor artikelen van maximaal 50 woorden.

Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in Samenspel.

U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493, Marian van der Veen.

Liturgische bloemschikking

Het thema van de liturgische bloemschikkingen is in deze 40 dagen: *'Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid'*. Elke week staat een groep medemensen centraal die barmhartigheid nodig heeft. Zie Matteüs 25:35 en 36.

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord 'hart' is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich over de ander ontfermt. 'Open' omdat het gaat om de ander, open in de zin van benaderbaar.

In de zeven glazen die elke week gevuld worden met natuurlijke materialen komt het thema sterk naar voren. Tussen de zeven glazen zijn stenen of boomstammetjes geplaatst, afhankelijk van het onderwerp van de lezing.

Vandaag gaat het om: **De hongerige te eten geven** (*'Ik had honger en jullie gaven mij te eten'*, Mattheüs 25:35). In de opsomming van Mattheüs is dit het eerste werk van barmhartigheid. Het wordt ook wel de eerste van de lichamelijke werken genoemd en daarmee is al veel gezegd. Wat heb je als mens nodig om in de basale nood van het bestaan, van het zorgen voor je lichaam te kunnen voorzien? Allereerst: dat je te eten hebt en niet omkomt van de honger. Je kunt je zelfs afvragen of het, meer dan een werk van barmhartigheid, niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te eten en te drinken heeft. In Mattheüs 25 zet Jezus het in ieder geval op scherp: 'Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger?' Door heel de Bijbel heen is dat de grondtoon: een mens heeft recht op eten, op brood. Zelfs je vijand, zo staat in Spreuken. Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. En daarmee denken we, nu we richting Pasen gaan, ook aan het brood dat Jezus deelt. Het was een goede gewoonte in de kerk om het brood van het avondmaal na afloop te delen met de armen. Een gebaar waar beide beelden prachtig samenkomen: brood om te leven, volop te leven!

Crèche en kindernevendienst

Voorlopig is er geen kindernevendienst en crèche. Voor de zondagen wordt een *Tussenspelletje* voor de kinderen gemaakt. Daarbij wordt met werkvormen aangesloten bij de in de dienst gebruikte Schriftlezingen. Voor de kinderen is er in de dienst een passend moment met aandacht voor hen. En er is een lied dat we deze tijd steeds laten klinken: 'De groeten van Jezus'.

Omzien

In de komende tijd willen we verschillende gemeenteleden die gestorven zijn gedenken. Dat kan in verleg met de familie ook in een online viering en eventueel zonder hun aanwezigheid.

Bijbellesgroep Veertigdagentijd

De Bijbellesgroep is digitaal. Zelfde tijd als anders: maandag van 19.00 – 20.00 uur. Voorlopig via Zoom.

En dat gaat best goed! Wie mee wil doen graag een bericht aan Kees de Jong

E cmdejong@protonmail.com of naar ds. Peter van der Schans E pmwvds@kabelfoon.nl.

Je krijgt dan een mail met de link naar de bijeenkomst. Opgeven tot uiterlijk 18.00 uur.

Ds. Johan Prosman en ds. Peter van der Schans zullen de leiding onderling verdelen.

Datum: 22-3. Van 19.00-20.00 uur. Bijbelgedeelte: Marcus 11:1-11.

Omzien naar elkaar

Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht. Bel of mail naar

➤ ds. Peter van der Schans, T 030 6881625, E pmwvds@kabelfoon.nl

➤ ds. Johan Prosman, T 06 12711603 E jprosman@pgij.nl

➤ Aty Janzen, coördinator pastoraat, T 030-6881292 of 06-81948048 E copas@pgij.nl

➤ Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Profielschets nieuwe predikant - DENKT U MEE ??

Wat verwacht u van onze nieuwe predikant? Een goede preek, een goed gesprek, een arm om je schouder, oog voor de (inclusieve) samenleving, aandacht voor duurzaamheid en circulariteit?

Wat vindt u belangrijk, welke accenten moeten gelegd worden in de uitvoering van de kerntaken (eredienst, pastoraat, vorming en toerusting, diaconaat)?

Hierover gaan we graag met u in gesprek. We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken, via een digitale (Zoom)vergadering op maandag 22 maart 2021, vanaf 20:15 uur.

Met uw inbreng zal de profielschets uiteindelijk door de kerkenraad vastgesteld worden.

Als u mee wilt denken kunt u zich aanmelden via vacaturepgij@pgij.nl. U ontvangt dan de link naar de vergadering via e-mail.

Vindt u een Zoomvergadering niet prettig maar wilt u wel meedenken? Geef dan uw aandachtspunten telefonisch door aan: Christa van Egdom: T. 0306877948 of Jack Blanken:

T. 06-30376775 of per brief Andorrastraat 2, 3402 BG IJsselstein.

Namens de voorbereidingscommissie, Daniëlle van den Houten

Paaschallenge 2020

Voor de jeugd van 10-18 jaar organiseren we dit jaar een Paaschallenge op 2^{de} paasdag. In tweetallen of gezinnen wordt er een route gelopen langs 10 plekken in IJsselstein waar QR codes hangen. Door deze te scannen zullen de opdrachten rond het paasverhaal duidelijk worden. De Paaschallenge zal tussen de 1 en 1,5 uur duren en is volledig coronaproof. Lijkt het je leuk om mee te doen?

Daarnaast hebben we voor deze route 10 'ramen' nodig. Mogen we je raam gebruiken? Je hoeft niet thuis te zijn. Dit kan natuurlijk ook als je niet in de doelgroep valt.

Aanmelden kan bij Jiska van der Schans E jiskavanderschans@hotmail.com, tot zondag 28 maart.

Palmzondag voor de (klein)kinderen

Beste (groot)ouders. Als jullie deze week de '40dagentijd-kalender voor de jeugd' gebruiken, dan zullen jullie zien dat de kinderen iedere dag iets moeten 'verzamen' dat ze vervolgens op 28 maart (Palmzondag) nodig zullen hebben om een **PalmPaasstok** te maken. Op de zondag zelf zullen ze ook een paar extra dingetjes nodig hebben. Als jullie met hen een Palmpaasstok willen maken dan zou het fijn zijn als jullie er voor kunnen zorgen dat alle benodigdheden zondag in huis zijn. Jullie hebben zeker een uur nodig om de stok samen te maken. Nodig zijn: ingrediënten om zelf een broodhaan te bakken (meel, zout, water, instant gist, roomboter, melk, krenten); een buxus takje of iets dergelijks; een doosje rozijnen; een gekookt ei (chocolade eieren mogen natuurlijk ook); een zure vrucht (sinaasappel, citroen of anders zurekers snoepjes bijvoorbeeld); twee grote stokken / houten latten (om een kruis mee te maken); touw (om ze vast te binden); strookjes papier. In de '40dagentijd-kalender voor de jeugd' wordt de uitleg van de symbolen op de stok in de Stille Week gegeven. De kinderen mogen hun stok dus niet op de eerste dag al leeg eten, maar iedere dag iets er vanaf halen. Als er vragen zijn, mail ze gerust naar E.

kindernevendienst@pgij.nl

Agenda deze week:

Ma	22	14.00 uur	Online	Werkoverleg pastores
Ma	22	19.00 uur	Online	Bijbelleesgroep Veertigdagentijd
Ma	22	20.15 uur	Online	Gemeenteavond over profielschets nieuwe predikant
Zo	28	10.00 uur	Ontmoetingskerk	Online dienst ds. Henk Dijk

Reservering Kerkdiensten

Op dit moment kunt u zich tot nader bericht niet aanmelden voor de diensten. Zodra dit weer kan, melden we dat.