



## Protestantse gemeente te IJsselstein

Liturgie voor de viering van vrijdag  
**2 april 2021, Goede Vrijdag**

**Voorganger:** ds. Martha Verstoep uit IJsselstein

**Lector:** Jiska van der Schans

**Organist:** Gert van der Schoor

**Voorzangers:** Marijke van den Berg, Thea van Dijk,  
Caroline Lange, Anna Jansen

**Thema:** Aan de voet van het kruis

**Viering beschikbaar om:**

19.30 uur op [www.kerkdienst.nl](http://www.kerkdienst.nl)

Na de dienst ook beschikbaar op [www.pgij.nl](http://www.pgij.nl)

(Toelichting op de liturgische schikking aan het einde van deze liturgie.)

De dienst van Goede Vrijdag is heel sober.

Het is stil in de kerkruimte die bovendien schaars verlicht is.

Zo worden we in de gelegenheid gesteld ons in stilte op deze dienst voor te bereiden.

Ook na de dienst is alles stil.

We blijven gedurende de viering zitten.

Vanavond nemen we als het ware plaats aan de voet van het kruis en luisteren naar de woorden die Jezus aan het kruis gesproken heeft. En luisteren we naar Psalm 22.

De verbeelding van de 7 kruis-woorden vormen met elkaar een kruis. Met aan de uiteinden van dat kruis - de handen en voeten - 3 woorden die ons laten horen wat ons in Jezus geschonken wordt aan vergeving, een nieuwe toekomst, en wat dat voor ons (samen)leven betekent.

De andere 4 woorden maken ons het lijden van Jezus duidelijk; hoe diep Hij is gegaan, voor ons...

- De Paaskaars brandt
- We zijn stil

### AAN HET BEGIN

- Groet en bemoediging
- Lied 560, Hij ging de weg zo eenzaam <https://www.youtube.com/watch?v=WmLzLwFKAz8>
- Gebed aan het begin

Lied 558: 1, 5 en 6

### DIENST VAN HET WOORD

- **Het eerste woord** "Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen."
- Bij dat woord...
- We lezen: Lucas 23: 32-33  
Psalm 22: 17-19  
Lucas 23: 34
- Gebed
- Stilte
- Lied 558: 9 en 10

**Het tweede woord** "Nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn."

- Bij dat woord...
- We lezen: Lucas 23: 35-39  
Psalm 22: 5-9  
Lucas 23: 39b-43

- Gebed
- Stilte
- Lied 577: 1, 2 en 3

**Het derde woord** "Moeder: 'Dat is uw zoon' en .... 'Dat is je moeder.'"

- Bij dat woord...
- We lezen: Johannes 19: 25  
Psalm 22: 10-12  
Johannes 19: 26-27
- Gebed
- Stilte
- Muzikaal moment: Een bewerking van Psalm 22 van Cor Kee

**Het vierde woord** "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?"

- Bij dat Woord...
- We lezen: Matteüs 27: 45  
Psalm 22: 2-3  
Matteüs 27: 46
- Gebed
- Stilte
- Psalm 22: 1

**Het vijfde woord** "Ik heb dorst."

- Bij dat woord...
- We lezen: Johannes 19: 28  
Psalm 22: 15-16  
Johannes 19: 29
- Gebed
- Stilte
- Muzikaal moment: 'O Haupt voll Blut und Wunden' van Max Reger

**Het zesde woord** "Het is volbracht."

- Bij dat woord...
- We lezen: Johannes 19: 30  
Psalm 22: 30
- Gebed
- Stilte
- Lied 590: 1, 2 en 3

**Het zevende woord** "Vader, in uw handen leg Ik mijn Geest."

- Bij dat woord...
- We lezen: Lucas 23: 44-46
- De Paaskaars wordt gedoofd
- Stilte
- Lied 590: 4 en 5

**DIENST VAN HET ANTWOORD**

- Gebeden
- Lied 561: 4 en 5

**AAN HET EINDE**

- We zijn stil

**Toelichting op de liturgische bloemschikking:**

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een -dood- stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad. Een kruis van stekelige acaciatakken ligt horizontaal of staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

Als iemand de Waarheid spreekt, komt dat hard aan. We zouden de Waarheid kunnen omarmen, maar lopen er vaak liever voor weg. Of erger nog: we maken Hem voor leugenaar uit. We zien het gebeuren, de dag dat Jezus wordt veroordeeld en gekruisigd. Maar ook nu nog, wijzen we de Waarheid af. Vandaag staan we hier bij stil en keren ons naar binnen. We onderzoeken ons eigen hart. Zijn wij bereid om de Waarheid te horen? Of wijzen we Hem af, zelfs tot in de dood?

Deze tekst komt uit een gedicht van Menno van der Beek (couplet 6)