



**Protestantse
Kerk**



Protestantse gemeente te IJsselstein

Liturgie voor de viering van zondag
28 augustus 2022, 11^e zondag van de zomer
Liturgische kleur: groen

Voorganger: ds. Bert de Wit

Lector: Aty Janzen

Organist: Arie Metaal

Thema: Tafelmanieren

Viering beschikbaar:

10.00 uur live op www.pgij.nl, later terug kijken kan hier ook.
Stem in en rond Ewoud af op FM 103.2 voor de live uitzending.

Verzoek voor voorbede in de dienst?

Mail het naar E diene@pgij.nl of gebruik het voorbedenboek bij ingang kerkzaal.

- De Paaskaars brandt
- Orgelspel vooraf: Prière - Theodore Salomé (1834-1896)
- Welkom door de voorganger

VOORBEREIDEN

- Toewijding door stil gebed en orgelspel: Präludium – Friedrich Smetana (1824 – 1884)
- We gaan staan
- Groet, bemoediging en drempelgebed
- We zingen als aanvangspsalme: 'Prijs, halleluja, prijs de Heer' (Psalm 113)
- We gaan zitten

- Over deze dienst
- Smeekgebed (met gesproken responsie):
vg: ...daarom bidden wij:
allen: HEER, ONTFERM U

- We zingen als loflied: 'Alles wat adem heeft love de Here' (Lied 146c: 1, 5, 6)

HOREN

- Gebed om de opening van het Woord

- Moment voor de kinderen
- We zingen: 'Voor alle goede gaven' (Lied 235) – in canon (4x)
- Het licht wordt door de kinderen meegenomen.

- Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 24:17-22
- We zingen: 'De eersten zijn de laatsten' (Lied 991: 1, 2, 3)

- Tweede Schriftlezing: Lucas 14:1-14
- We zingen: 'De eersten zijn de laatsten' (Lied 991: 5, 7, 8)

- Verkondiging
- We zingen: 'Jezus roept hier mensen samen' (Lied 975: 1, 3, 4)

DELEN

- Wij gedenken: Telma van Os-Mossebeker (*11-10-1929 †10-8-2022)
- Moment van stilte, daarna wordt de steen weggebracht, bij de melodie van Lied 730 – ‘Heer, herinner u de namen’
- Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader
- Delen van de bloemengroet:
- Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug en wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen.
- Inzameling van de gaven:
- 1^e collecte: Noodhulp Afghanistan. Afghanistan staat aan de rand van een humanitaire ramp. Hongersnood dreigt voor ruim acht miljoen Afghanen. Kerk in Actie biedt, samen met lokale partners, noodhulp aan kwetsbare gezinnen. Door de ergste droogte sinds 27 jaar, de coronapandemie, de jarenlange oorlog en machtsovername door de Taliban is de economie ingestort en zijn de voedselprijzen torenhoog gestegen. Hongersnood dreigt voor ruim acht miljoen Afghanen. Meer dan drie miljoen mensen zijn ontheemd en op zoek naar veiligheid. Ze wonen in tenten en de armoede onder hen is groot: kinderen bedelen op straat en vrouwen verkopen hun kleren om dekens te kunnen kopen om 's nachts de kinderen een beetje warmte te bieden.
- 2^e collecte: College van Kerkrentmeesters

Het delen van de gaven kan bij de uitgang (of tijdens de dienst). U kunt in de kerk en thuis ook digitaal bijdragen. Er zijn twee manieren:

- U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van het College van Diakenen: NL43 RABO 0159 278 325 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente IJsselstein
- U kunt bijdragen via deze QR code.



Wij danken u van harte voor uw gift!
Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters:
Jannie Schimmel en Daniëlle van den Houten.

GAAN

- We zingen als slotlied (staande): ‘God, schenk ons de kracht’ (Lied 418: 1, 2, 3)
- Uitzending en Zegen
- We zingen: *Amen, amen, amen!* (Lied 431C)
- Orgelspel: Präludium en Fuga in C, BWV 553 – Johann Sebastian Bach (1865 – 1750)

T U S S E N S P E L

*Wekelijkse nieuwsbrief van de Protestantse gemeente te IJsselstein,
voor artikelen van maximaal 50 woorden.*

Voor méér informatie kunt u kijken op ons prikbord, onze website www.pgij.nl en/of in *Samenspel*.
U kunt uw kopij inleveren tot donderdag 20.00 uur bij E: tussenspel@pgij.nl of T: 030 6873493,
Marian van der Veen.

Welkom

'Eigenlijk zouden jullie mij welkom moeten heten', zei collega Spoor afgelopen zondag aan het begin van de dienst. Want hij was te gast als voorganger, terwijl de gemeente 'thuis' is in de Ontmoetingskerk. Maar als je de kerk ziet als het huis van God, dan zijn we allemaal te gast. En tegelijk komen we allemaal thuis bij die Ene. Vandaag krijgen we te horen, dat we welkom zijn bij de Eeuwige en daarom welkom behoren te zijn bij elkaar. In het bijzonder de vreemdelingen en de buitenbeentjes.

Eindelijk IJsselsteiner!

Voor het eerst na onze verhuizing ga ik voor in de Ontmoetingskerk. Heel bijzonder om gewoon op de fiets naar de kerk te kunnen gaan! Ellen en ik willen iedereen die een kaartje heeft gestuurd, een plantje of bloemen heeft gebracht, of zelfs een pan soep, hartelijk bedanken voor dit warme welkom.

Kindernevendienst

De vakantie is voorbij, de kindernevendienst gaat ook weer van start. Volgens de methode Bijbel Basics wordt vandaag een verhaal uit Marcus verteld: Jezus zorgt dat een grote groep mensen te eten krijgt met maar vijf broden en twee vissen (Marcus 6:30-44).

Verkoop collectefiches

maandag 29 augustus géén verkoop collectefiches (indien u fiches nodig heeft, kunt u mij vanaf 5 september a.s. weer bereiken op 06 3049 8332).

Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groet, Henk Nijhuis.

Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad maakt bekend dat de heer André Kok, verkozen is tot ouderling / kerkrentmeester en dat hij zijn roeping heeft aanvaard. De kerkenraad ziet uit naar een vruchtbare samenwerking. Bezwaren tegen de gevolgde procedure of tegen de bevestiging van de gekozenen dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend via kerkenraad@pgij.nl. Indien geen bezwaren zijn ingebracht of de ingediende bezwaren ongegrond zijn bevonden, vindt de bevestiging plaats in de dienst van zondag 4 september a.s.
Marieke ter Horst, scriba.

Startzondag 11 september 2022

Om het nieuwe kerkelijk jaar gezamenlijk op te starten wordt er dit jaar vanuit meerdere clusters weer startzondag georganiseerd!

Na de dienst (vanaf ongeveer 11:45) beginnen we met een stukje bezinning, waarna we gaan lunchen en er na het eten een aantal activiteiten georganiseerd gaan worden. Wat precies houden we nog even geheim, maar er zal voor iedereen wat te doen zijn: voor de jongste kinderen tot de oudste kerkleden en van creatief tot sportief. Ouders met kinderen zijn dan ook van harte welkom, voor oppas wordt gezorgd!

We verwachten rond 14:00 klaar te zijn met het programma. Wij zorgen voor de soep, in verband met corona willen we iedereen vragen hun eigen boterhammen mee te nemen. In verband met de soep en de materialen voor de activiteiten is aanmelden gewenst. Dat kan via startzondag@pgij.nl.

Dit graag **uiterlijk zondag 4 september**.

Hopelijk zien we elkaar allemaal voor een mooie ontmoeting deze dag!

Joke Theil, Marijke vd Berg, Lisette Kaiser, Tjitske Havinga, Patrick de Boer, Jessica de Bruin

Gevraagd voor 11 september

Wij vragen u om 11 september voor de Startzondag **1 of 2 bloemen** mee te nemen naar de kerk. Uit uw tuin, of uit een boeket, of uit de natuur! Wij hopen, dat u een grote verscheidenheid aan bloemen mee brengt. Na de kerkdienst worden er kleurige tafelschikkingen van gemaakt voor op de tafels voor de lunch. Samen maken we een goede startzondag!

Kindernevendienst

We zoeken nieuwe leiding - mogelijk geïnteresseerd? kom dan langs en maak kennis met ons gezellige team.

MeetingPoint BBQ

Meeting Point is er op de 1e en 3e vrijdag van de maand voor de (bijna) 12 tot 16 jarige. We starten dit seizoen met een BBQ op de boerderij - de hele gezin is deze keer uitgenodigd. Aanmelden is wel nodig i.v.m. de catering.

Avondmaal bijeenkomsten

op 3 en 10 september zijn er twee bijeenkomsten voor alle kinderen in de groepen 4 t/m 6. Samen ontdekken we waarom we avondmaal vieren. We krijgen ook een rondleiding van de molenaar en bakken samen het avondmaal brood voor zondag 11 september. Tijdens de eerste bijeenkomst zijn ook de ouders welkom om samen met de dominee hierover door te praten.

Omzien naar elkaar

Als u (praktische) vragen om hulp of aandacht hebt, kunt u bij ons terecht.

Bel of mail naar

- ds. Bert de Wit, T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl (Beste beltijd 9.00-9.30 uur)
- Aty Janzen, meldpunt pastoraat, T 030 6881292 of 06 81948048 E copas@pgij.nl
- Jannie Schimmel, voorzitter diaconie, T 06 12902604 E jannieschimmel@gmail.com

Agenda deze week:

Ma	29	20.00 uur	Vergadering Kindernevendienst
Di	30	19.30 uur	Overleg inrichting kerkzaal
Di	30	20.00 uur	Werkgroep Pastoraat
Wo	31	20.00 uur	Moderamen
Do	1	10.00 uur	Inloopmorgen
Za	2	15.00 uur	Avondmaal voorbereiden met kinderen (en ouders)