



ZIN IN ONTMOETING

Seizoen 2023-2024

Protestantse gemeente te IJsselstein - Ontmoetingskerk

'Ga mee!'

is het thema van de PKN voor dit seizoen. Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in die ene beweging van Gods liefde en ontferming (Missio Dei), ofwel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden.

In deze folder staan - in chronologische volgorde - diverse bekende en nieuwe activiteiten vermeld waarbij we elkaar kunnen ontmoeten en verdiepen in die beweging.

'Doe mee!'

Voor de agenda:

12 sep: start Emmaüswandelingen (elke 2^e di)
16 sep: Fietstocht beeldenpark Jits Bakker
18 sep: start Mediteren met mandala's
25 sep: start 'Lees mee!' Bijbelkring - Efeziërs
28 sep: start Weg van de Geest
05 okt: start Boekgesprek: Geld en Goed
12 okt: Kerk zijn in tijden van oorlog
21 okt: Excursie Domkerk (opgave voor 12 okt)
09 nov: Zin in Film (I)
24 nov: Extra film: Adam, waar ben je?
28 jan: Zin in Film (II)
31 jan: start Weg van Leven
15 feb: Man zijn volgens Jezus

'Fiets mee!'

naar beeldenpark Jits Bakker

Herkansing! We rijden via het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein, via Rhijnauwen naar het beeldenpark in De Bilt.

Onderweg hier en daar een stop voor drank en lunch. De afstand vice versa is ongeveer 50 km.



Wanneer: Za 16 september - vertrek om 10:00 uur bij de kerk

Kosten: Consumpties zelf meenemen, of onderweg kopen voor eigen rekening.

Aanmelden via bericht naar zin@pgij.nl of bij een van de teamleden.

Contact en info: Kees de Jong, T. 06-82855696.

PS. Het is ook mogelijk om met de auto naar het park te komen en dan aan te sluiten bij de fietsers voor een gezamenlijk bezoek. Geef je op als u met de auto gaat en of je ook anderen (hoeveel?) kunt meenemen.

Nadere details volgen na je aanmelding.

Emmaüswandelingen



Elke **2e dinsdag van de maand** houden we een Emmaüswandeling.

Zo'n wandeling doe je met z'n tweeën. Bij het begin kies je een kaart met daarop een thema dat kan helpen het onderlinge gesprek richting te geven.

We lopen eerst in stilte en na ongeveer vijf minuten begint het gesprek. Elk paar kiest zijn eigen route. Na maximaal een uur zijn we terug bij de kerk en sluiten we af met koffie/thee.

Tijd: m.i.v. september elke 2e dinsdag om 14:00 uur bij de Ontmoetingskerk.

Aanmelden: via zin@pgij.nl of bij:
Marijke van den Berg T 030-6884113
Joke Theil T 030-6884925

Mediteren met mandala's



Ook dit seizoen maakt een kleine groep mensen een mandala na het lezen en bespreken van een psalm.

Zelf meenemen: passer, liniaal, evt. een geo-driehoek, (kleur) potloden en gum.

Aantal deelnemers: max 7.

Wanneer: start ma 18 sep,
Daarna elke 2^e ma-avond van de maand.

Tijd: 19.00 - 21.30 uur.

Leiding/Contact: Anna Jansen, T 06-24979820

Bijbelkring

'Lees mee!' – Met de Efeziërs



Die beweging waarin alles draait om de liefde van Christus is het centrale thema van Paulus' brief aan de Efeziërs. Deze brief gaan we in het komende seizoen lezen. Met een verwijzing naar het jaar-thema noemen we dit de Bijbelkring 'Lees mee!'. Bij aanmelding krijg je een overzicht van wat er per avond gelezen wordt.

Wanneer: Ma 25 sep, 23 okt, 27 nov, 18 dec, 15 jan, 12 feb, 18 mrt, 15 apr en 27 mei

Tijd: 20.00-21.30 uur.

Aanmelden en contact: Ds. Bert de Wit (T 030-7616062, E dsbertdewit@pgij.nl).

Weg van de Geest

leeskring mystieke teksten

Voor degenen die de cursus Weg van Leven hebben gevolgd en andere belangstellenden.

In deze kring worden mystieke teksten gelezen, teksten waarin iets doorklinkt van de verborgen omgang van God met mensen. Teksten waarin de auteur zich in de ziel laat kijken.

Het kan uit de Bijbel zijn, of geschriften van mystici, of gedichten en liedteksten. Behalve teksten zullen ook beelden en muziek aandacht krijgen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, zoals lectio divina, het associatiegesprek en meditatief kijken en luisteren. Het doel is, net als bij de cursus 'Weg van leven', om dichterbij de weg van de Geest in je eigen leven te komen.

Leiding/contact: ds. Bert de Wit.

Wanneer: Do 28 sep, 26 okt, 23 nov, 14 dec, 11 jan, 8 feb, 7 mrt, 11 apr en 16 mei.

Tijd: 20.00-21.30 uur

Aanmelden: rechtstreeks bij Bert de Wit (T 030 7616062, E dsbertdewit@pgij.nl) of via zin@pgij.nl

Gesprekken rond een boek

Als je een goed boek hebt gelezen wil je daar graag over praten, liefst met anderen die het ook hebben gelezen. In het komende seizoen gaan we maandelijkse gespreksavonden rondom boeken organiseren.

Het eerste boek dat we willen gaan lezen is van Alain Verheij, *Geld en GoEd*.



Hoe we de wereld echt kunnen verrijken Als geld de spil is waar de wereld om draait, kunnen we die spil dan een zwenkel de goede kant op geven?

Boekgegevens:

Titel: Geld en GoEd

Auteur: Alain Verheij

ISBN: 97890 45045672

Wanneer: Do 5 okt, 2 nov, 7 dec, Ma 8 jan, 5 feb, 11 mrt en 22 apr.

Tijd: 20.00-22.00 uur

Gespreksleiders: Kees de Jong en ds. Bert de Wit

Aanmelden: via zin@pgij.nl of bij een van de gespreksleiders.

Kerk zijn in tijden van oorlog

een reisverslag



Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. De grootschalige oorlog zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog.

Deze zomer was ons gemeentelid Tjitske Havinga op werkreis in Oekraïne en Polen, samen met een collega van Kerk in Actie. Zij komt ons vertellen over haar ontmoetingen met lokale partners van Kerk in Actie in Oekraïne en buurland Polen.

O.l.v.: Tjitske Havinga

Wanneer: Do 12 okt 20.00 uur.

Aanmelden: via zin@pgij.nl

'Ga mee!' naar de Domkerk

De Domkerk in Utrecht, wie kent hem niet. Wilt u meer weten over deze middeleeuwse, gotische kathedraal? We verkennen de Dom aan de hand van een gids.

S.v.p. voor 12 oktober aanmelden i.v.m. aantal benodigde gidsen.

Een leuke bijkomstigheid is dat u kunt blijven voor de zaterdagmiddagmuziek in de Dom. Aanvang 15.30 uur.

Kijk op zaterdagmiddagmuziekdomkerk.nl voor meer informatie.



Wanneer: Za 21 oktober

Tijd: 10:50 uur verzamelen bij de Domkerk.

Start rondleiding 11 uur en duurt een uur.

Kosten: € 7,50 pp. voor de rondleiding.

Aanmelden: Voor **donderdag 12 oktober** per email bij zin@pgij.nl of bij:

Joke Theil T 030-6884925

Ans de Jong T 06-19572179.



Zin in Film (I) *Hors Normes*



Al meer dan 20 jaar runt Bruno een opvang voor autistische kinderen die nergens anders terecht kunnen. Zijn goede vriend Malek leidt met zijn organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot begeleiders van deze kinderen. Humoristische en confronterende situaties wisselen elkaar af.

De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het Franse regisseursduo Olivier Nakache en Éric Toledano (Intouchables) wilde een aantal jaar geleden al een documentaire aan het tweetal wijden, maar vond het verhaal te goed om niet te verfilmen.

O.I.v. : Nel Rijnveld-Schep

Wanneer: Do 9 november 19:30 uur in de kerkzaal

Aanmelden: Via een berichtje naar zin@pgij.nl of bij een van de teamleden.

Kosten: € 3,50 pp.

Extra film: Adam, waar ben je?



Het is een indrukwekkende, bekroonde documentaire over het leven van Orthodoxe monniken op de berg Athos in Griekenland.

Deze Oekraïense film uit 2019 is al in 100 parochies/kerken en 20 filmhuizen vertoond.

De opbrengst van de kaartjes à € 10 pp. komt ten goede aan Oekraïense families in Nederland en Oekraïne.

Bekijk hier de introductie:

<https://www.youtube.com/watch?v=h7o-P0VHO9w>

Wanneer: Vrijdagavond 24 november, 20:00 uur

Locatie: Waarschijnlijk de Ontmoetingskerk

Kosten: € 10 pp.

Aanmelden: Via een berichtje naar zin@pgij.nl of bij een van de teamleden.

Zin in Film (II)

Bij het drukken van deze folder was nog niet bekend welke film deze middag aan de beurt is. Het zal t.z.t. gemeld worden in kerkblad Samen-spel en weekbrief Tussenspel.

O.I.v. : Nel Rijnveld-Schep

Wanneer: Zo-middag 28 januari,

14:30 uur in de kerkzaal

Aanmelden: Via een berichtje naar zin@pgij.nl of bij een van de teamleden.

Kosten: € 3,50 pp.

Weg van leven *curcus spiritualiteit*



Op verzoek van degenen die hem gemist hebben herhalen we de cursus *Weg van leven*. Het gaat niet om kennisoverdracht, maar om het verkennen van je eigen geestelijke weg.

Het is een verkenning van en oefening in spiritualiteit. Het gaat om persoonlijke geloofsverdieping en gezamenlijk geloofsgesprek, waarbij het onderwerp de eigen innerlijke weg van de deelnemers is.

Misschien klinkt dat zweverig, maar iedereen weet dat je in het concrete leven van alledag geestelijk de weg kunt kwijtraken.

Het mooie is dat we elkaar kunnen helpen om die weg weer te vinden.

In 7 avonden komt per avond een thema aan de orde: Genade, Verlangen, Overgave, Vrucht dragen, Volharden, Liefhebben en Dankbaarheid. De avonden zijn gepland vanaf het begin van de 40-dagentijd tot en met zondag Trinitatis.

Om eerst wat meer te willen weten over deze cursus ben je van harte welkom op de startbijeenkomst op 31 januari, om 19.30 uur. Dan kan je kennismaken met het project, er iets van proeven en beslissen of je mee wilt doen. Bezoek aan de startbijeenkomst schept geen verplichtingen. Ik vind het wel prettig om te weten wie ik kan verwachten.

Wanneer: Wo 31 jan (startavond), 14 feb, 28 feb, 13 mrt, 3 apr, 17 apr, 8 mei en 22 mei.

Tijd: 19.30 – 21.30 uur

Leiding/Contact: Ds. Bert de Wit
(E dsbertdewit@pgij.nl, T 030 7616062)

Man zijn volgens Jezus

Aan welk beeld moet een man tegenwoordig voldoen? Discussies over gender maken de laatste tijd veel los in Nederland. Steeds vaker gaat het daarbij ook over mannelijkheid, wat er van mannen verwacht mag worden.

Dit is relevant voor iedereen, met welk geslacht dan ook. Want hoe je mannelijkheid invult, heeft allerlei gevolgen voor de omgang met jezelf en met anderen.



Vragen rondom gender en mannelijkheid speelden ook onder vroege volgelingen van Jezus.

In zijn boek *Mannen in Marcus* laat prof. dr. Peter-Ben Smit zien hoe in het evangelie van Marcus, Jezus' oudste biografie, een levendige verkenning plaatsvindt over wat mannelijkheid zou moeten zijn.

Macht, de omgang met vrouwen, afkomst, status: veel thema's die een rol spelen in de huidige discussie komen in het boek aan de orde.

Peter-Ben Smit zal ons deze avond laten zien wat we van de Bijbel en Jezus kunnen leren over mannelijkheid en hoe zich dat verhoudt met de huidige cultuur waarin we leven.

Boekgegevens:

Titel: Mannen in Marcus
Auteur: Peter-Ben Smit
ISBN 9789086598106

Wanneer: Do 15 februari aanvang 19.30 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelden: via berichtje naar zin@pgij.nl of telefonisch bij een van de teamleden.

'Zing mee!'

Liederen van Huub Oosterhuis

Een speciale bijeenkomst gewijd aan het werk van van Huub Oosterhuis is in voorbereiding.

Op Paasmorgen 2023 overleed Huub Oosterhuis. Hij heeft veel mooie liederen geschreven die ook in het liedboek voor de kerken hun plaats kregen. Op deze avond (of middag) besteden we daar special aandacht aan.



Wanneer: Ergens rond Pasen 2024

Datum/Tijd: zal t.z.t. worden bekend gemaakt

===== o =====

De hier vermelde onderdelen zijn voor iedereen toegankelijk.

Voor meer informatie over de activiteiten kunt u terecht bij het team Zin in Ontmoeting (zie hieronder).

Tenzij anders vermeld vinden de in deze folder genoemde activiteiten plaats in de

Ontmoetingskerk
Andorrastraat 2
3402BG IJsselstein

NB. We stellen tijdige aanmelding zeer op prijs waardoor we de beste zaal kunnen reserveren op basis van het aantal deelnemers.

===== o =====

Het team Zin in Ontmoeting:

E. zin@pgij.nl

Marijke van den Berg T 030-6884113
Ans de Jong, T 06-19572179
Joke Theil, T 030-6884925
Andreas Havinga, T 030-6873053
Kees de Jong, T 06-82855696

